

Από τη Σύνταξη

Author: Σταυρούλλα Μιχαήλ

Αγαπητέ συνάδελφε/συνδρομητή,

Έχουμε ήδη κυκλοφορήσει τον πρώτο τόμο του περιοδικού «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά», με μεγάλη επιτυχία εάν κρίνουμε από τον αριθμό των συνδρομητών και από τις συγχαρητήριες επιστολές που έχουμε ήδη πάρει.

Όπως στον πρώτο τόμο έτσι και στο δεύτερο τόμο αρχίζουμε το πρώτο τεύχος του χρόνου (2001) με τον εορτασμό της 12ης Μαΐου, Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών. Το θέμα φέτος όπως έχει δοθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτικής (I.C.N.) είναι:

«Οι Νοσηλευτές πάντα κοντά σος, ενωμένοι ενάντια στη βία».

Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ανεξάρτητο με ελεύθερη σκέψη και δράση. Είναι πραγματικότητα ότι ο άνθρωπος μπορεί να μεγαλουργήσει όταν έχει το πνεύμα ελεύθερο τη ψυχή και το σώμα. Κατασταλτικός παράγοντας η βία, η καταπίεση και η καταπάτηση των ανθρωπίνων ελευθεριών και δικαιωμάτων καθώς και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Βία είναι η καταπιεστική συμπεριφορά που εξασκείται στη σύζυγο, σύντροφο, μέλη της οικογένειας ή σε άλλα άτομα του ίδιου περιβάλλοντος, στο σπίτι, στο δρόμο, στο χώρο εργασίας και στη κοινωνία γενικά.

Βία μπορεί να θεωρηθεί προφορική απειλή, ύβρης, προσβλητικά μηνύματα ή ακόμα μια απρεπεία γκριμάτσα, άγρια στάση ή εχθρική συμπεριφορά.

Βία είναι και η επίθεση κατά της σωματικής ακεραιότητας του ατόμου προκαλώντας τραυματισμό, βιασμό ή ανθρωποκτονία.

Βία είναι επίσης η προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου είτε με σεξουαλική παρενόχληση ή εκμετάλλευση ή στέρηση του δικαιώματος της κατοχής αγαθών και συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες.

Άτομα με εμπειρία βίας και καταπίεσης χαρακτηρίζονται ως ανήσυχα, αγχωμένα, με χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, επηρεάζοντας έτσι την απόδοσή τους, τις σχέσεις τους και την ποιότητα της ζωής τους.

Υπάρχει πιθανότητα οι ίδιοι να εξασκήσουν βία στα ίδια τα μέλη της οικογένειάς τους διαιωνίζοντας έτσι τη βία από γενιά σε γενιά.

Η βία είναι μεγάλο πρόβλημα στη Δημόσια Υγεία και ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα με ψηλό κοινωνικό οικονομικό κόστος.

Η αξιοπρέπεια και η εκτίμηση είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ατόμου. Έχουμε καθήκον και υποχρέωση σαν Νοσηλευτές να εντοπίζουμε και να αναφέρουμε όπου διαπιστώνουμε την ύπαρξη χρήσης βίας.

Στόχος μας είναι η πρόληψη της βίας και η στήριξη των θυμάτων της.

Σταυρούλλα Μιχαήλ

Μέλος