

# Από τη Σύνταξη

Author: Ανδρέου Χρίστος

Πρόεδρος Εκδοτικής Επιτροπής

Η Νοσηλευτική και η Μαιευτική σαν επαγγέλματα προσφοράς στον άνθρωπο συνυπάρχουν από καταβολές της ιστορίας, αναδύθηκαν και εξελίχθηκαν μέσα από τη ιδεολογία της αλτρουιστικής προσφοράς φροντίδας στο άτομο και την οικογένεια του, στην υγεία και την ασθένεια, σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Σήμερα, διεθνώς, η Νοσηλευτική και η Μαιευτική έχουν πλέον αναχθεί σε αυθύπαρκτες Επιστήμες, θεμελιώνονται σε ένα καθορισμένο σώμα γνώσεων και διευρύνονται μέσα από την έρευνα. Ωστόσο, η ιδεολογία και οι θεμελιώδεις αρχές τους παραμένουν αναλλοίωτα και ανεξίτηλα στο πέρασμα του χρόνου.

Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες αφουγκράζονται την κοινωνία την οποία υπηρετούν, αξιολογούν τις ανάγκες στον τομέα της υγείας και προδιαγράφουν τα μελλοντικά πεδία της δράσης τους, με σκοπό την αντιμετώπιση των υπαρκτών και την πρόληψη των δυνητικών κοινωνικών αναγκών υγείας. Οι ανάγκες υγείας είναι πανανθρώπινες και επηρεάζονται από κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι πάντοτε αστάθμητοι και ανυπότακτοι, μπορούν να ελεγχθούν και να χειραγωγηθούν ανάλογα, έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος να απολαμβάνει ίσες ευκαιρίες στην υγεία και την ευημερία.

Η εννοιολογική προσέγγιση της υγείας ως ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό η οποία εκφράζεται σε μια κατάσταση πληρότητας σε σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία, αποκαλύπτει ότι η υγεία δεν περιορίζεται μονομερώς στη στεγανότητα ενός βιολογικού φαινομένου, αλλά υποστυλώνεται σε κοινωνικά ερείσματα και εκδηλώνεται με κοινωνικές αποχρώσεις. Η συγκριτική εκτίμηση των επιπέδων υγείας μεταξύ διαφορετικών ομάδων σε ένα δεδομένο κοινωνικό σύνολο, επιβεβαιώνει την κοινή πλέον αποδοχή ότι οι υγειονομικές ανισότητες θεωρούνται αθόρυβες αλλά υπαρκτές. Η έννοια της «ανισοτιμίας» αναφέρεται στις συστηματικές, κοινωνικά προκαθορισμένες, αθέμιτες, άδικες και ουσιαστικά αποφεύξιμες διαφοροποιήσεις στο επίπεδο της υγείας διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

Το 2000, η διεθνής κοινότητα ενστερνίστηκε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Η δέσμευση σε αυτούς τους στόχους, ουσιαστικά αποτελεί ένα συμβολισμό για την αποφασιστικότητα να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της υγείας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και να αναγνωριστεί ότι η προαγωγή και διατήρηση της υγείας καθώς και η επιβάρυνση της ασθένειας τυγχάνουν ανισότιμης κατανομής. Δέκα χρόνια μετά, η ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για το 2010, υπερτονίζει ότι σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων εξακολουθούν να υπάρχουν χαστικές ανισοτιμίες στην υγεία, την ασθένεια και την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας.

Η διαχρονική επικαιρότητα του θέματος της ισότητας στην υγεία και της πρόσβασης των υπηρεσιών υγείας ενδεχομένως να αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας, την ευρύτερη κοινωνία και την πολιτεία. Προκλήσεις για τη Νοσηλευτική και τη Μαιευτική πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και πάντοτε θα υπάρχουν. Αυτές οι προκλήσεις είναι που έχουν καθορίσει την πορεία μας στο παρελθόν, αυτές έχουν διαμορφώσει το παρόν μας και αυτές οι προκλήσεις αναμένεται να διαγράψουν το μέλλον μας. Η απαρχή της διαχείρισης των κοινωνικών αναγκών στα ρεαλιστικά φαινόμενα της υγειονομικής ισότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών υγείας στοιχειοθετείται στη συνειδητοποίηση και την επίγνωση των αιτιολογικών παραγόντων οι οποίοι τα υποβαθμίζουν. Η Νοσηλευτική και η Μαιευτική, ως επαγγέλματα και ως επιστήμες μπορούν να καταστούν γέφυρες ισότητας και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.



Συναδελφικά  
Ανδρέου Χρίστος  
Πρόεδρος Εκδοτικής Επιτροπής