

Από τη Σύνταξη

Author: Λυγία Τσίτση

Είναι με αίσθημα μεγάλης χαράς που αντικρίζω αυτή την ευκαιρία να γράψω λίγα λόγια σ' αυτήν την έκδοση του περιοδικού «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» για τον κάθε νοσηλευτή, ο οποίος οφείλει να ενημερώνεται και να πληροφορείται για τις νέες εξελίξεις στο νοσηλευτικό επάγγελμα.

Στον τομέα της υγείας υπάρχει η ανάγκη μιας αδιάκοπης ενημέρωσης και μελέτης προκειμένου να προλάβει κανείς κατά το δυνατόν, την ταχύτητα με την οποία τρέχει η γνώση. Η νοσηλευτική φυσικά δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά βρίσκεται συνέχεια κάτω από αυτή την πίεση της συνεχούς αναθεώρησης της γνώσης.

Στην προσπάθεια μας αυτή να προλάβουμε τη γνώση που τρέχει, κάπου ξεχνούμε το νόημα αυτού που κάνουμε και το σκοπό που υπηρετούμε ως νοσηλευτές. Περισσότερη έμφαση δίδεται στην θεωρία και την ενημέρωση και λιγότερη στην επιδέξια εφαρμογή της γνώσης στον άνθρωπο τον ίδιο με τις συνολικές του ανάγκες που αποτελεί το αντικείμενο της επιστήμης μας.

Η Νοσηλευτική δεν είναι και δεν πρέπει να είναι τεχνοκρατούμενο επάγγελμα αλλά μια θέρμη διανθρώπινη επικοινωνία μέσω της οποίας γίνεται προσπάθεια θεραπείας των ποικίλων προβλημάτων του ανθρώπου που υποφέρει με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας.

Συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης, κατάρτισης και γνώσης για να προλάβουμε την πρόοδο που τρέχει αλλά συγχρόνως προσπάθεια να παραμένουμε και να γινόμαστε προοδευτικά πιο ανθρωπinoι, πιο προσιτοί, πιο ζεστοί μεταξύ μας και στους γύρω μας ανθρώπους που έχουν την ανάγκη της φροντίδας μας. Να προσφέρουμε με ανιδιοτέλεια και προθυμία τη συναδελφική μας αλληλεγγύη, να κατανοούμε τους εκπαιδευόμενους, τους αρρώστους και όσους άλλους με τους οποίους συνεργαζόμαστε στην κοινωνία μας. Το έχουμε όλοι ανάγκη.

Συνεπώς, σ' αυτά τα πλαίσια θεωρώ ότι τα «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» καταθέτει το δικό του λιθαράκι προς την υλοποίηση του στόχου αυτού.

Από τη σύνταξη
Λυγία Τσίτση