

# Από τη Σύntαξη

Author: Ε. Παπασταύρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η απόφαση της Κοπεγχάγης στις 12 Δεκεμβρίου 2002 για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδοτεί μια νέα κατεύθυνση και μια νέα πορεία για τη Νοσηλευτική σαν επιστήμη, σαν τέχνη και σαν υπηρεσία.

Είναι γνωστό ότι η σύγχρονη Νοσηλευτική είναι έργο που αποβλέπει στη διατήρηση της υγείας, την πρόληψη της ασθένειας, τη νοσηλεία των ασθενών, την αποκατάσταση και την προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας.

Υπό τις σημερινές συνθήκες, ο Νοσηλευτής της Κύπρου καλείται να αγωνισθεί όχι απλά για να επιβιώσει σαν επαγγελματίας αλλά και για να αναδειχθεί ισάξιος εταίρος της Ενωμένης Ευρώπης στην οποία δικαιωματικά ανήκει.

Το μέλλον της Νοσηλευτικής μέσα σε ολόκληρο το σύστημα φροντίδας υγείας του Ευρωπαϊκού γίνεσθαι, μπορεί να εξαρτηθεί από την ικανότητα μας σαν Νοσηλευτές να προσδιορίσουμε και να επηρεάσουμε τα αποτελέσματα της φροντίδας την οποία παρέχουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο ή χώρο.

Η νέα πολιτική υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση HEALTH 21 προσφέρει νομοθετικές αλλαγές σύμφωνα με τις οποίες οι Νοσηλευτές αποκτούν ένα νέο ρόλο, το ρόλο του επαγγελματία που δεν επικεντρώνεται μόνο στην αρρώστεια. Το νέο HEALTH 21 υποδεικνύει έναν καινούργιο ρόλο για τους Νοσηλευτές με ένα τρόπο που δεν έχει ξαναπαρουσιάσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι Νοσηλευτές όχι μόνο διαδραματίζουν τον κεντρικό ρόλο σε κάθε ομάδα, αλλά και το ρόλο του ηγέτη σε όλο το φάσμα της υγείας και της αρρώστειας. Παράδειγμα αποτελεί ο οικογενειακός νοσηλευτής, που προσφέρει την αδιαφιλονίκητη ευκαιρία να αποτελέσει την κορωνίδα της διάταξης για την υγεία σε κάθε χώρα της Ευρώπης.

Μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, απαραίτητο μέτρο αποτελείται η επιμόρφωση και η διά βίου επαγγελματική ενημέρωση όλων των επαγγελματιών καθώς αναπτύσσουν τις δικές τους στρατηγικές για να κατακτήσουν την υγεία στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το νέο HEALTH 21.

Η έκδοση ενός επιστημονικού περιοδικού όπως τα «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη και όπως κάθε επιστημονικό περιοδικό, δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να ενημερώνονται από επιλεγμένα δημοσιεύματα. Εξάλλου φαίνεται ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός Νοσηλευτών διαβάζουν, ενημερώνονται και σκέπτονται κριτικά αυτά που διαβάζουν και είναι ικανοί να έχουν απόψεις και να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις με διάφορους επαγγελματίες υγείας.

Από τη σύntαξη

Ε. Παπασταύρου