

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Author: Αγγελική Ταπακούδη

Επικοινωνούμε και πάλι μέσω του περιοδικού μας για πρώτη φορά μέσα στο 2002. Και είναι επιβεβλημένο να θέσουμε κάποια απλά αλλά σημαντικά ερωτήματα για σκέψη και προβληματισμό από τον καθένα μας ξεχωριστά.

Τι έχουμε πετύχει για τη Νοσηλευτική τα τελευταία χρόνια;

Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο;

Πώς βλέπουμε το μέλλον της Νοσηλευτικής στη χώρα μας;

Η Νοσηλευτική έχει εξελιχθεί σε ένα ξεχωριστό επιστημονικό επάγγελμα και οι Νοσηλευτές αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα λειτουργιών μέσα στο σύστημα υγείας.

Η βασική Νοσηλευτική εκπαίδευση ενιαία για όλους τους Νοσηλευτές παρέχει τη σταθερή βάση και τα εφόδια για ασφαλή Νοσηλευτική φροντίδα και η εξειδίκευση στους διάφορους τομείς, προσθέτει γνώση και δεξιότητες για αποτελεσματικότητα και ποιότητα.

Η εικόνα της Νοσηλευτικής διαφοροποιείται καθημερινά και η κοινή γνώμη αλλάζει θετικά, σαν αποτέλεσμα της ατομικής προσφοράς και προσπάθειας κάθε Νοσηλευτή.

Επιδέχεται όμως μεγάλης βελτίωσης. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, προσέγγισης και γενικά της έννοιας του επαγγελματισμού είναι αναγκαίοι παράγοντες.

Η προώθηση της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ταχύτερους ρυθμούς επιβάλλεται άμεσα. Υπάρχει ήδη σοβαρή καθυστέρηση.

Οι Νοσηλευτές ασχολούνται καθημερινά, με τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της υγείας και χρειάζεται να έχουν τη γνώση και την εμπειρία για να ακολουθούν με τους ίδιους ρυθμούς.

Η Νοσηλευτική, έχει εξαιρετικές προοπτικές στη χώρα μας, φτάνει οι Νοσηλευτές να συνεχίσουν να επενδύουν στον επαγγελματισμό τους, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της δουλειάς τους.

Για την επιτυχία των πιο πάνω σκοπών χρειάζεται όραμα και στόχοι, οργάνωση και προγραμματισμός.

Χρειάζεται επίσης τεκμηρίωση και απόδειξη της Νοσηλευτικής άσκησης, εσωτερικοί κανονισμοί και πρότυπα φροντίδας, ώστε να προωθείται η αποτελεσματικότητα και ο επαγγελματισμός.

Η εφαρμογή της Νοσηλευτικής διεργασίας και των σχετικών εντύπων, σ' όλα τα τμήματα των νοσοκομείων είναι μια σταθερή βάση για υποκίνηση και πρόοδο.

Πάνω από όλα όμως χρειάζεται η συμμετοχή των Νοσηλευτών στα επίπεδα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και διαμορφώνεται η πολιτική για την υγεία γενικότερα, ώστε να προωθείται ο σχεδιασμός και η αποτελεσματική διοίκηση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό χρειάζεται η συλλογική προσπάθεια όλων των Νοσηλευτών. Απαιτείται σύμπνοια, ενότητα και συναδελφσύνη.



Αγγελική Ταπακούδη
 Πρόεδρος